

# Opinie van Kopstukken

door

Henk Poelakker

NPO-Organ. 2010

## *Joop Groenen*

*Een keurige man, de ideale schoonzoon, een heer: dat zijn de eerste indrukken als je Joop Groenen de hand schudt. Hij woont met zijn vrouw Ellen in het dorpje Ooij onder de rook van Nijmegen. Samen hebben ze vier kinderen die inmiddels een eigen stekkie hebben gevonden. Sinds 1 januari jl. zit Joop in de VUT nadat hij 41 jaar lang werkzaam is geweest bij Bouw- en Woningtoezicht. De laatste tien jaren als projectleider en leidinggevende bij een afdeling vergunningverlening (Bouw- en woningtoezicht, milieu, APV en bijzondere wetten alsmede de publieksbalie). Ook is hij zo'n 20 jaar als adviseur hokkenbouw werkzaam geweest voor de NPO. Ooij, bekend van de baksteenindustrie maar bij velen tevens bekend als de plaatst die in 1995 geëvacueerd moest worden vanwege het hoge water, net als de hele streek die ligt in de Ooijpolder. In de relatief grote tuin heeft Joop zijn duivenhokken gebouwd. Gedeeltelijk van steen en gedeeltelijk van hout. Verdeeld over twee hokken en een ren. De vlieghokken staan op het zuidoosten gericht. Naast duiven is de passie van Ellen de tuin met daarin twee vijvers. Vanuit de woonkamer heb je een prachtig uitzicht op de hokken en de prachtige tuin. Het is een voorrecht om hier op bezoek te zijn.*

### **Een stukje historie**

"Het was in 1962. Op weg naar school met mijn vriend zagen we een jong duifje lopen bij een graanoverslag. Mijn vriend ving het duifje en ik kon het kopen voor het bedrag van 75 cent! Omdat ik als kind duiven al fascinerend vond en ik regelmatig ging kijken bij mensen waar ik duiven zag vliegen, groeiden de duivenmicroben. Aan het toenmalige hoofd der school de heer Reichgelt, een verwoed en succesvol duivenliefhebber, vertelde ik mijn verhaal over het opgevangen duifje. Hij zorgde dat de eigenaar op de hoogte werd gesteld waar zijn duifje verbleef. Toen ik een berichtje kreeg dat de duif eigendom was van de gebroeders Jansen uit Arendonk en dat ik deze duif mocht houden, was de belangstelling voor dit duifje enorm. Doch ik koesterde het beestje alsof ik een goudklompje had gevonden. Toen ik van mijn schooldirecteur een duivinnetje kreeg was een gouden kweekkoppel een feit. Nagenoeg alles wat geboren is uit dit koppel werd een succes. Met jongen uit dit koppel werd ik jeugdkampioen van Nederland en won ik talrijke mooie titels in groot verband. Omdat ik nog studeerde moest het aantal duiven beperkt blijven, maar dat was geen beletsel om goed te presteren. Tot aan de dag van vandaag ben ik succesvol gebleven met nazaten van dit gevonden duifje. En steeds met een relatief klein hokbestand."

### **Hoe word je kampioen?**

"Heel eenvoudig, door hard te vliegen. Maar dat is gemakkelijk gezegd. Om dit te verwezenlijken zijn er zeker drie factoren belangrijk. Ten eerste moet je feeling voor duiven hebben; ten tweede is daar de kwaliteit van de duiven en ten derde de kwaliteit van het hok. Ik denk wel dat de kwaliteit van de duivenliefhebber de belangrijkste component is in het geheel. In de moderne postduivensport telt de rol van de duivenliefhebber en de kwaliteit van de duiven steeds zwaarder."

## **Wat zijn de geheimen?**

"Na 50 jaar goed spelen met de duiven ben ik er steeds meer achter gekomen dat de geheimen om goed te presteren bestaan uit goede duiven en een tomeloze inzet van de duivenliefhebber. Een kampioen rust nooit. Het geheim zit hem absoluut niet in een pilletje of wat dan ook. Op ieder hok zitten duiven die zich van de rest onderscheiden. Ze krijgen allemaal dezelfde verzorging maar toch presteert die ene duif wel en de rest niet. Dan is het antwoord toch niet moeilijk meen ik. Waar het echt om gaat is een kwalitatief goede duif en een tomeloze inzet. Als je dat wilt en kunt opbrengen zal het succes komen. En wat betreft geheimzinnige pilletjes: geloof me: hoe meer "rommel" men aan de duiven geeft des te slechter zullen de prestaties doorgaans worden."

## **Hoe blijf je kampioen?**

"Door te blijven investeren in goede duiven. Steeds weer zoeken naar nog betere duiven. En wat zeker in deze tijd steeds belangrijker wordt, is het zoeken naar een systeem van verzorgen waardoor je kunt pieken op bepaalde vluchten of spelonderdelen. Een echte kampioen is bij wijze van spreken 24 uur per dag bezig met zijn hobby."

## **Wat is de mooiste overwinning geweest?**

"Kampioen worden van de grootste afdeling van Nederland. Zoals in 2003 èn het afgelopen jaar. Maar ook diverse behaalde nationale titels en teletekstplaatsen smaken naar meer."

## **Hoe zorgen we voor een sport die meer gewaardeerd wordt?**

"Door bij onszelf te beginnen. Grote en/of commerciële hokken met massa's duiven in concours maken meer kans op een overwinning dan iemand met een paar duifjes mee. De pers is meestal geïnteresseerd in de overwinnaar. De kleine man die in verhouding veel beter heeft gepresteerd valt niet op. Jammer is dat er zo weinig mensen zijn die een uitslag goed lezen en er hierdoor vaak alleen gesproken wordt over diegene die met massa's duiven in de uitslag staan."

## **Wat moeten we doen om de leegloop te stoppen?**

"Als ik DE oplossing zou weten dan was het niet zo moeilijk. Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Wel zijn er zaken die een verbetering voor de sport zouden kunnen opleveren zoals:

- Voor de jeugd zal het steeds moeilijker worden om de duivensport te gaan beoefenen. Het is een te kostbare hobby die voor een jeugdlid zonder hulp niet te betalen is. En zelfs niet voor een bepaalde categorie ouderen. Misschien is het een optie als een jeugdlid een soort combinatie vormt met een andere (senior) liefhebber. Of dat (senior)liefhebbers een combinatie vormen. Dit biedt voor beide partijen heel veel voordelen. Zo leert het jeugdlid de kneepjes van het vak en kan hij/zij daardoor gemakkelijker een eigen start maken na verloop van tijd. Maar ook de seniorliefhebber zal gebaat zijn met wat extra hulp die hem weer veel voordelen biedt.
- Laat per onderdeel vitesse, midfond, fond, jonge duiven en navluchten één vlucht vallen voor het kampioenschap. Zo krijgt iemand die met zijn gezin een keer een andere verplichting heeft de gelegenheid om een vlucht over te slaan zonder dat

dit extra spanningen binnen het gezin oplevert en het zijn kampioenschap kost. Maar ook door pech op een vlucht ben je niet meteen uitgeschakeld voor een kampioenschap. Misschien is deze suggestie wel een die met stip bovenaan staat. Hoeveel ellende kan door deze maatregel niet voorkomen worden?

- Tel voor het kampioenschap een bepaald aantal duiven die voor een prijs in aanmerking komen. Megahokken kunnen deelnemen door met meerdere groepen duiven te spelen.
- Maak eindelijk eens één landelijk vliegprogramma zodat iedereen gelijke kansen heeft in allerlei competities."

#### **Een duif opgevangen? Wat doe je ermee?**

"In principe geef ik alle duiven op. Maar ook anderen die een duif van mij opvangen zal ik altijd een berichtje sturen. Ik merk dat steeds meer particulieren die geen duiven hebben zich de laatste jaren de moeite getroosten om zo'n duif bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Helaas ben ik de laatste tijd enkele malen benaderd door particuliere mensen die een duif hebben aangemeld bij de rechtmatige eigenaar en die een antwoord kregen wat ik hier niet durf te herhalen. Hij of zij getroost zich veel moeite om via internet de eigenaar op te sporen. Wat moet zo'n persoon met zo'n duifje? Hij heeft geen hokje, geen voer etc. Ook dierenasiels weigeren veelal zo'n duifje. Velen beseffen niet wat voor impact zo'n negatieve reactie teweeg brengt. Ik heb het helaas een paar keer recentelijk aan den lijve ondervonden." Je zou bijna pleiten voor een verplichte landelijke ophaalservice. Maar dat vind ik op dit moment een stap te ver. We moeten met ons allen beseffen dat mensen, niet duivenliefhebbers, soms heel veel moeite doen om ons verloren duifje terug te bezorgen. Hiervoor dienen we op zijn minst dankbaar te zijn.

#### **De nieuwe plannen van de NPO (Vlucht naar de toekomst)**

"Ach wat zou ik er van vinden. *We zaten* in de goede richting. En ik denk dat zeer velen van ons de visie van het NPO-bestuur wel delen. Maar zolang de heilige huisjes niet met de grond gelijk gemaakt worden zal er weinig veranderen. Onze klaagzang zal helaas nog lang in de lucht blijven. Tot het heel erg stil is geworden..... Triest!!"

#### **Tot slot**

"Probeer de leden die we nog hebben te behouden voor de duivensport. Dit kan alleen maar door de sport gezinsvriendelijker en goedkoper te maken. Ik heb al een paar suggesties gedaan. Maar ongetwijfeld zullen er veel meer goede ideeën zijn. Anders is het zo gedaan met onze mooie hobby. Dan zullen "kampioenen" tegen zichzelf vliegen. Maar ook het kostenaspect zal in deze dure tijd steeds kritisch bekeken moeten worden."

Henk Poelakker